

LES 12



Vervalsingen van de vijand Overzicht voor de leider 12

Het doel van deze serie lessen is dat we de kinderen leren dat God tegen hen wil spreken doormiddel van dromen, visioenen, engelen, een hoorbare stem enz. Al deze manieren van Gods spreken tot ons zijn de revue gepasseerd. Ieder mens wordt aangetrokken door het bovennatuurlijke, zoals een mot naar het licht wordt getrokken. Maar zonder kennis van onze wonderbare en almachtige God bestaat het gevaar dat mensen en kinderen zich aangetrokken gaan voelen tot de vervalste bovennatuurlijke krachten van onze vijand.

In deze tijd is de satan niet langer 'undercover' maar hij openbaart zich openlijk en agressief in spelletjes, tovenarij, hekserij enz. Hij vecht om aandacht van de kinderen en doet dit in schijnbaar onschuldige en door de maatschappij geaccepteerde vormen.

Daarom willen we in deze les enige aandacht besteden aan de trucjes van de duivel waar kinderen, zonder Gods leiding, nog niet volwassen genoeg voor zijn om die te herkennen. We willen niet te veel aandacht geven aan de macht van de duivel. We willen juist aan de kinderen laten zien dat ze het goede van het kwade kunnen onderscheiden door alles wat ze hebben geleerd. Hun pas ontdekte vaardigheid om Gods stem te verstaan zal hen helpen niet door de duivel te worden verleid.

Het kan soms goed zijn een pauze in te lassen als je denkt dat het te veel wordt voor de kinderen. Vraag hen of ze hun eigen geest willen onderzoeken. Vraag hen of ze 'rood'licht of 'groen'licht kunnen ervaren. Gebruik elke gelegenheid om hen te laten zien dat God tot hen wil spreken.

Zonder kennis van onze wonderbare en almachtige God bestaat het gevaar dat mensen en kinderen zich aangetrokken gaan voelen tot de vervalste bovennatuurlijke krachten van onze vijand.

BIJBELTEKST



'Want ik wil niet dat Satan de overhand op ons krijgt. We kennen zijn plannen maar al te goed.'

2 Corinthe 2:11 (GNB)



UITLEG BIJ DE BIJBELTEKST

Zorg er voor dat alle kinderen de woorden uit de tekst goed begrijpen.



Overhand: De baas zijn over iemand.



VOORBEREIDING

Inleiding

Benodigheden: 1) Een zak namaakgoud 2) Een speelgoedslang

Visuele les 1

Benodigheden: 1) Vijftien tot twintig conservenblikken 2) Een masker

Visuele les 2

Benodigheden: 1) Een Bijbel 2) Namaakgoud.

Visuele les 3

Benodigheden: 1) Een heks of spook met een 'vriendelijke' uitstraling.

(*onderstreepte voorwerpen zijn te verkrijgen in een pakket met visuele hulpmiddelen dat bij www.kidsinministry.com te bestellen is*)

LES 12

Vervalsingen van de vijand



Inleiding

Benodigheden: 1) Een zak namaakgoud 2) Een speelgoedslang

Wat is namaakgoud? (*laat reageren, open de zak met namaakgoud en laat het aan alle kinderen zien of aanraken*). Het is metaal dat op goud lijkt maar het is geen goud. Het lijkt dus echt, maar het is goedkope namaak. Goud is heel kostbaar (heeft veel waarde) maar namaakgoud is niets waard en kost dus bijna niets. Mensen die er een beetje verstand van hebben kunnen onmiddellijk zien of iets van echt goud is of dat het namaak is. Mensen die bijna nooit echt goud hebben gezien, zien het verschil dus niet. Dat noemen we dan een 'vervalsing'. Wat is dus een vervalsing? (*laat reageren*).

De laatste weken hebben we heel veel met elkaar gesproken over allerlei manieren waarop God, door de Heilige Geest, tot ons wil spreken, ons wil leiden, ons dingen wil laten zien, ons wil waarschuwen, ons wil beschermen door engelen te sturen enz. Al deze dingen zijn echte, waardevolle gebeurtenissen in ons leven en ze komen van de levende God. Luisteren naar Gods stem moet voor ons een gewoonte worden. We moeten er een gewoonte van maken iedere dag tijd te nemen om te luisteren naar Gods stem, dan leren we Hem steeds beter te verstaan en het helpt ons Hem gehoorzaam te zijn.

Maar, zoals er echt goud en namaakgoud is, zo is er in de geestelijke wereld ook echt en namaak. We kijken er niet gek van op als we tot de ontdekking komen dat onze vijand, de satan, net zo tegen de mensen spreekt als God dat doet. Voor alles wat de

Heilige Geest doet, heeft de duivel een namaakversie. De allereerste keer dat we de duivel tegenkomen in de Bijbel presenteert hij zichzelf als een slang (*laat de rubber slang zien, wiebel ermee vlak voor het gezicht van een paar kinderen*). Als 'slang' praatte hij met de mensen (Genesis 3:1). Wie was de eerste tegen wie hij sprak? (*laat reageren*) Eva!

Wat de vijand doet, doet hij heel goed. Eva holde niet gillend weg toen de slang tegen haar begon te praten. Het leek heel natuurlijk wat daar gebeurde. In Mattheüs 4:1 lezen we dat hij zelfs met Jezus sprak. Hij probeerde Hem over te halen God de rug toe te keren en hem, de duivel, te aanbidden. Dat schepsel durft wel hoor! Als hij niet bang is om met Jezus te praten, zal hij zeker ook tegen jou en mij willen spreken. Wij moeten in het herkennen van wie er spreekt net zo goed worden als de mensen die echt goud van neggoud kunnen onderscheiden.

De duivel zal proberen ons in de val te lokken en dan lijkt het of God tegen ons spreekt maar hij is het zelf. Hij zal ons proberen te leiden, maar stuurt ons altijd de verkeerde kant op. Als we ons hart op God gericht houden dan leren we steeds beter het verschil tussen goed en slecht herkennen.

Er zijn ook hulpmiddelen die je kunnen helpen. In de Bijbel lezen we hoe de satan te werk gaat. Alle eer is aan God omdat we niet bang hoeven te zijn voor de vijand. In de Naam van Jezus hebben wij macht en kracht hem te vervloeken en de aanvallen op ons leven af te slaan.

LES 12

Vervalsingen van de vijand



Visuele les 1

Benodigheden: 1) Tien tot vijftien conservenblikken 2) Een masker

Er zijn heel veel mensen die denken dat de macht van God en de macht van de satan gelijk zijn aan elkaar. Ze geloven dat de satan alles kan wat God ook kan (*zet twee blikjes op de tafel, ongeveer 10 cm uit elkaar, het worden twee torens*). Ze denken dat God en de duivel beiden overal tegelijk kunnen zijn (*zet een tweede blikje op allebei de blikjes*). Veel mensen denken dat de duivel alles weet, omdat God ook alles weet (*zet op beide torens een derde blik*). Omdat God dingen kan maken (schepping) uit het niets, (*zet een vierde blikje op de ene toren*) denken ze dat de duivel dat ook kan (*zet een vierde blikje op de andere toren*). Maar dat is helemaal niet waar! De duivel lijkt in de verste verte niet op God en kan ook bij lange na niet de dingen doen die God doet (*schuif de stapel blikjes van 'de duivel' met een armzwaai van tafel*).

We gaan eerst eens kijken waar de duivel eigenlijk vandaan komt. Wie kan er iets over zeggen? (*laat reageren*). God schiep de engelen en een van de engelen was Lucifer. Hij was de mooiste van alle engelen en daar was hij heel trots op. Omdat hij zo trots was dacht hij dat hij meer macht kon hebben dan God en dat hij de wereld over kon nemen. God gooide hem daarom uit de hemel en wij, als gelovigen van Jezus Christus, hebben nu de macht over hem gekregen (Lucas 10:18-19). Hij is niet alleen *niet* zo machtig als God maar het is zelfs zo dat het kleinste kind wat in Jezus gelooft, in de Naam van Jezus, macht over hem heeft.

Satan wordt ook wel de misleider genoemd (*doe het masker voor je gezicht of*

laat het zien). Een misleider is iemand die net doet of hij een bepaalde persoon is maar hij is het niet. De satan doet net of hij het beste met ons voor heeft, maar in wezen is hij een moordenaar en de vader van de leugen. Hij doet net of hij mensen een bepaalde macht geeft maar er gebeurt uiteindelijk altijd iets in het leven van die persoon wat het leven van de persoon kapot maakt.

De toekomst van de duivel en zijn helpers ziet er niet goed uit. De Bijbel zegt dat hij, met zijn helpers, aan het einde van het bestaan van de aarde zoals we die nu kennen, voor eeuwig in een meer van vuur gegooid zal worden. Hij is een verslagen vijand. Wat bedoel ik met dat meer van vuur? (*laat reageren*). Dat is de hel. De reden waarom er een hel is, is om een plaats te hebben waar de satan en zijn helpers voor eeuwig gestraft kunnen worden.

Jezus heeft de macht van de satan gebroken toen Hij aan het kruis stierf en weer opstond uit de dood. We hoeven dus niet bang voor hem te zijn, maar wel heel wijs en voorzichtig en we moeten ons bewust zijn van het feit dat hij toch zal proberen ons te vernietigen, ons in verwarring te brengen of ons op het verkeerde pad te brengen. Zijn koninkrijk is een koninkrijk van duisternis maar Gods koninkrijk is een koninkrijk van licht. Zijn koninkrijk is gebouwd op haat, vergelding, je gelijk halen, trots, controle, egoïsme. Gods Koninkrijk is gebouwd op liefde, vergeving, acceptatie, vrede, vreugde, goedheid en genade.

LES 12

Vervalsingen van de vijand



Visuele les 2

Benodigheden: 1) Een Bijbel 2) Namaakgeld

Waarom praten we in deze les eigenlijk over de macht van de duivel? Dat doen we omdat heel veel Christelijke kinderen nog nooit hebben ervaren welke geweldige bovennatuurlijke dingen Jezus in hun dagelijks leven wil doen. Vaak kennen ze alleen de verkeerde bovennatuurlijke machten door de verkeerde boeken die ze lezen of verkeerde programma's die ze zien. Heel veel kinderen hebben nog nooit geleerd dat ze iedere dag de bovennatuurlijke macht van God kunnen kennen als ze weten hoe ze Zijn stem kunnen verstaan.

De duivel doet daar zijn voordeel mee. Hij heeft het voor elkaar gekregen om miljoenen Christenen te laten geloven dat God vandaag de dag geen wonderen meer doet – dat dit ophield toen de laatste volgeling van Jezus in de Bijbel stierf (*houd je open bijbel op je hand en wijs erin*). Ook toen Jezus nog op aarde leefde kwam het voor dat Hij geen wonderen kon doen omdat de mensen gewoon niet konden geloven in wonderen (Mattheüs 13:58). Het is toch heel verdrietig als je moet geloven dat God niets meer doet vandaag.

Toen de duivel het voor elkaar had om een aantal Christenen te laten geloven dat God geen macht meer had om wonderen te doen, ging hij naar de ongelovigen en begon allerlei slechte tekenen en wonderen te doen. Hij liet mensen een vloek uitspreken over het leven van iemand anders zodat die persoon ziek werd of dat er nare dingen in zijn/haar leven gebeurden. Af en toe denkt hij dat hij een leuke voorstelling kan geven door tafels te

laten dansen of geluiden in gebouwen die leeg staan te laten horen. Die dingen zijn voor niemand een zegen en doen ook verder niemand goed. Hij wil alleen zijn macht laten zien of gewoon een beetje aandacht.

Er zijn mensen die zichzelf overgeven aan de duivel zodat ze meer controle over anderen hebben. Ze doen dat alleen omdat ze aan zichzelf denken. Zo proberen ze het een ander betaald te zetten als ze denken dat iemand hen iets heeft aangedaan. Sommige kinderen willen heks of tovenaars worden omdat de held in het boek wat ze lezen spannende dingen beleeft als heks of tovenaars en het lijkt allemaal heel leuk. Al deze dingen zijn vervalsingen (*houd wat namaakgeld op*) van het machtige werk dat God doet.

Veel mensen weten niet dat God ook hele precieze aanwijzingen kan geven over wat er in de toekomst staat te gebeuren. Daarom laten ze 'waarzeggers' op televisie komen (*mensen die door de macht van de duivel, de toekomst kunnen vertellen*). Veel mensen verlangen naar de bovennatuurlijke macht in hun leven en ze weten niet dat de Allerhoogste God aan hun verlangen beantwoordt. Hij is de enige die werkelijk hun geestelijke honger naar het bovennatuurlijke kan stillen. Vergeet niet dat de satan altijd mensen zoekt die hij kan gebruiken om anderen pijn te doen of kapot te maken, maar God wil ons, door de kracht van de Naam van Jezus, gebruiken om liefde, blijdschap en vrede in het leven van anderen te brengen.

LES 12

Vervalsingen van de vijand



Visuele les 3

Benodigheden: 1) Een heks of spook met een 'vriendelijke' uitstraling.

Iedereen die een vloek of toverspreuk over het leven van iemand anders wil uitspreken moet zijn hart goed onderzoeken en zich afvragen waarom hij dat zou willen doen. Zoiets doe je alleen als je alleen aan jezelf denkt, als je eigen 'ik' belangrijk is en verder niemand, als je verder niemand belangrijk vindt dan alleen jezelf. Iedereen die zoiets doet is uit op pijn en moeilijkheden. Ze zullen oogsten wat ze hebben gezaaid, daarmee wil ik zeggen, dat als je erop uit bent anderen kwaad te doen, je uiteindelijk zelf kwaad wordt aangedaan.

Ook kinderen die in Jezus geloven worden misleid en denken bijvoorbeeld dat Halloween een onschuldig feestje is waarin grappige heksen en spookjes een hoofdrol spelen (*laat je heks of spookje zien*). Maar God neemt zulke dingen heel serieus. In de tijd van de Bijbel werden mensen die zeiden dat ze heks waren of de toekomst konden voorspellen, gedood. God vond het vreselijk wat ze deden. Hun verkeerde keus zorgde ervoor dat ze gedood werden.

Als Christen kunnen we de stem van God verstaan in ons hart. Mensen die niet in God en Jezus geloven doen hetzelfde, ze noemen het 'raadplegen van geesten' of 'je zesde zintuig'. God kan door een profetie aan ons vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Mensen die niet in God en Jezus geloven kijken in een glazen bol. Wij hebben profeten, zij hebben waarzeggers. We hebben het met elkaar over engelen gehad, mensen die niet in God en Jezus geloven zien geesten en dode mensen. Wij spreken erover dat we in onze gedachten met God kunnen

communiceren (praten), mensen die niet in God en Jezus geloven hebben het dan over telepatie, of telepathische gaven. In de Bijbel hebben we gelezen dat Paulus op een keer een ervaring had waarvan hij zelf zegt dat hij niet weet of het in het lichaam was of daarbuiten, mensen die niet in God en Jezus geloven noemen dat 'uittreden'. Voor alles wat God doet, heeft de duivel een vervalsing bedacht. Dat doet hij zodat het voor de mensen moeilijk is om de waarheid over de redding van Jezus Christus te leren kennen.

Hij doet het niet meer stiekem maar tegenwoordig probeert hij kinderen er op allerlei manieren van te overtuigen dat hij meer macht heeft en meer bovennatuurlijke dingen doet dan God. Hij overtuigt duizenden kinderen ervan dat het verkeerde goed is, dat fout goed is, dat duisternis beter is dan licht en dat hij de enige is die oppermachtig is, maar jullie kennen de waarheid! Het is een leugen dat het goed is om andere mensen uit te schelden en een vloek over hen uit te spreken omdat ze je misschien iets hebben aangedaan. God zegt in Mattheüs 5:44 dat wij onze vijanden moeten liefhebben en dat we goed moeten doen voor mensen die niet aardig zijn tegen ons.

Als we in Gods kracht en zalving leven dan zegenen we de mensen om ons heen. Dan voel je Gods liefde in je hart. Als je anderen zegent zul je zelf ook enorm gezegend worden. God zal door jou heen wonderen doen waar je versteld van zult staan. Je zult voor je hele omgeving een zegen zijn. Ook jij zult oogsten wat je zaait. Jezus heeft ons vrijgemaakt en zal ons helpen om anderen ook vrij te maken. Hij wil je zegenen!

LES 12

Vervalsingen van de vijand



DRAMASTUK

De pestkop

Benodigheden: Een klein boekje dat in de achterzak van Joost zijn zak past. Een nieuwe opgevouwen spijkerbroek, een tasje van een drogist, kettingen en zwarte kleren en make-up, verfbus met rode en blauwe verf voor je haar

Acteurs: Nathan, Joost

Scene 1

Nathan: *(komt vrolijk van links het podium op).* Hé Joost hoe gaat 't?

Joost: *(komt met de armen over elkaar van de rechterkant het podium op, kijkt boos)* Wat gaat jou dat aan, meneer glimlach!

Nathan: Nou zeg, ben je met het verkeerde been uit bed gestapt?

Joost: Wil je het echt weten? Ik ga vandaag die Jesse eens te pakken nemen! *(slaat met zijn vuist in zijn andere hand).* Hij zit me altijd te pesten en ik ben het helemaal zat.

Nathan: Ja, het is een rare jongen. Ik weet wat je bedoelt. Vorige week vrijdag had ik mijn beste spijkerbroek aan en toen kwam hij langs en zette er met een rode viltstift zomaar een groot kruis op *(tekent met de vinger een kruis op het been)* en dat alleen maar omdat ik niet wilde dat hij bij me afkeek tijdens de toets!

Joost: *(loopt ijsberend over het podium met gebalde vuisten en starend naar de grond)* Ik ben het helemaal zat dat hij me steeds pest en ik laat me ook niet meer door hem opjutten om iets te doen. Ik zal je zeggen wat ik van plan ben te gaan doen! *(gaat vlak voor Nathans staan).* Ik heb hier een boek *(pakt het boek uit zijn achterzak, houdt het vlak voor Nathans gezicht en wijst erop met de vinger).* In dit boek staat hoe je kunt zorgen dat het slecht gaat met mensen die je echt een lesje wilt leren. Er staat in hoe je ze ziek kunt maken of kunt zorgen dat ze een ongeluk krijgen en nog veel meer van zulke geweldige dingen. Wil jij me erbij helpen om deze dingen te laten gebeuren Nathan?

Nathan: *(steekt allebei zijn handen op om Joost als het ware tegen te houden nog dichterbij te komen. Hij schudt zijn hoofd en doet een pas naar achteren)* Nee bedankt Joost. In de kerk heb ik daar net van alles over gehoord en de leider zei dat we er beter niet mee bezig kunnen zijn. Je spreekt een vloek uit over het leven van iemand, je betovert ze, en in de Bijbel wordt gezegd dat je dat niet mag doen, het komt op een gegeven moment weer bij je terug namelijk. Wij geloven toch allebei in Jezus Joost, wij moeten onze vijanden zegenen en goed zijn voor mensen die een hekel hebben aan ons.

Joost: *(steekt het boek weer in zijn achterzak, spreekt verontwaardigd)* Nou ja, wat weten die leiders van de kinderdiensten nou eigenlijk over het échte leven. Jij mag van mij vasthouden aan wat er in de Bijbel staat. Ga je gang hoor, laat je maar door Jesse pesten, ik neem het niet langer *(zwaait met zijn vuist voor Nathans gezicht)* Ik ga er

iets aan doen. Wees jij maar een doetje, maar let op. Jesse's dagen zijn geteld
(*stamp rechts van het podium af*)

Nathan: (*roept hem na*) Wees voorzichtig Joost. Je hebt geen idee waar je je mee bezig houdt. Ik heb een beter idee als je tenminste naar me wilt luisteren (*loopt hoofdschuddend naar rechts het podium af*)

Scene 2

(*Misschien moet je het tweede deel van het toneelstuk pas doen na het zingen van een lied omdat Joost de tijd moet hebben zich even te verkleden*)

Nathan: (*heeft een opgevouwen nieuwe spijkerbroek in zijn handen en schudt in verbazing zijn hoofd*) Heer, ik begrijp het nog steeds niet! Nou heeft Jesse een nieuwe spijkerbroek voor me gekocht omdat hij op die andere had geschreven. Deze moet wel 50 euro gekost hebben! (*houd de broek trots omhoog*)

(*Joost komt als een 'mannequin' binnenlopen. Haar met veel gel en in rood en blauw geverfd. Zwarte make-up op de ogen, zwarte nagellak, kettingen om zijn nek, tas van de drogist in de hand. Hij hoest een paar keer bij het binnenkomen*)

Nathan: Man, wat is er met jou gebeurd? Je ziet er niet uit zeg! (*loopt in een rondje om Joost heen, staart hem van boven tot onder aan*).

Joost: Wat bedoel je? Ik zie er hartstikke modern uit zo! (*hoest*) Ik heb de laatste paar weken vriendschap gesloten met een groep jongens die er ook zo uitzien, ze noemen zich 'de zwarte jongens' (*hoest nog een keer*) Ze hebben me geleerd hoe ik iemand moet vervloeken en betoveren. We hebben met elkaar een vloek over Jesse uitgesproken zodat hij ziek wordt. Let maar eens op wat er gaat gebeuren.

Nathan: (*schudt ongelooflijk zijn hoofd*) Wat zit er in dat tasje?

Joost: Een hoestdrankje en wat pilletjes tegen mijn verkoudheid. Het wil maar niet over gaan en ik kan niet slapen van de hoest (*hoest weer*) Hé, hoe kom je aan die mooie spijkerbroek? (*wijst naar de broek in Nathans handen*)

Nathan: Ja, hij is mooi hè. Ik heb hem van Jesse gekregen omdat hij die andere had beschreven met de stift.

Joost: (*staart met open mond naar Nathan*) Je bent gek zeker!

Nathan: Nee hoor, maar in plaats van te zorgen dat hem iets lelijks overkwam ben ik voor hem gaan bidden en ik heb aan God gevraagd mij te laten zien hoeveel Jezus van Jesse houdt. Ik wilde aardig tegen hem zijn ook al was hij zelf niet aardig. Na een week vroeg hij waarom ik anders was dan andere kinderen. Ik vertelde hem toen over God en Jezus en hij heeft meteen Jezus aangenomen. Daarom wordt hij ook niet ziek zoals jij graag gewild zou hebben. De macht van God is veel sterker dan de macht die jij hebt gebruikt om hem te vervloeken. Vloeken werken niet in het leven van een Christen als Hij op Gods woord blijft staan.

Joost: Dus hij heeft een nieuwe spijkerbroek voor je gekocht om het weer goed te maken? (*hoest weer*)

Nathan: Ja, en we zijn nu goede vrienden. Hij pest me niet meer, en trouwens, hij pest niemand meer

Joost: Nu je het zegt... Hij heeft mij ook al een paar weken niet meer gepest. Wat maakt een beetje aardig zijn tegen iemand dan een groot verschil zeg!

Nathan: (*glimlachend*) Kom Joost, dan lopen we samen naar school en zal ik je er alles over vertellen. Ik zal je zelfs vertellen hoe je van je verkoudheid af kunt komen.

LES 12

Vervalsingen van de vijand



Herhalingsvragen bij les 12

Dit is de laatste les in deze serie. Je zou dus aan het eind van deze les de herhalingsvragen kunnen doornemen maar je kunt ze ook tijdens de 'ontmoeting met God' dienst, die in het volgende hoofdstuk wordt uitgewerkt, aan bod laten komen.

1. Wat is namaakgoud? *Het lijkt goud, maar het is het niet*
2. Wat betekent 'vervalsing'? *Namaak, niet echt*
3. Wie kun je in de geestelijke wereld een vervalser noemen? *De duivel en zijn leugenachtige helpers*
4. Hoe probeert de duivel de mensen naar zich toe te trekken met zijn macht? *Hij doet Gods manier van spreken en handelen na*
5. Is de duivel net zo machtig als God? *Nee*
6. In de Bijbel wordt de duivel een misleider genoemd. Wat is een misleider? *Hij doet of hij iemand is maar is het niet, hij liegt*
7. Waar komt de duivel eigenlijk vandaan? *God had hem als een prachtige engel geschapen*
8. De duivel heeft veel Christenen misleid over wonderen van God. Hoe deed hij dat? *Hij laat mensen geloven dat er geen wonderen meer gebeuren sinds de tijd van de Bijbel voorbij is*
9. De duivel probeert zijn macht te laten zien door allerlei onzinnige dingen. Noem er een paar. *Bewegende tafels, stemmen of geluiden in huis*
10. De duivel is er al in geslaagd om veel jongens en meisjes te verleiden bezig te zijn met zijn dodelijke kracht – wat zijn ze gaan doen? *Lid worden van een heksen- of tovenaars club en vloeken en toverspreuken uitspreken over anderen*
11. Wie heeft de duivel en zijn vrienden verslagen en hoe is dat gebeurd? *Jezus, toen Hij stierf aan het kruis en weer opstond uit de dood*
12. Kunnen kinderen wonderen doen door de kracht van God? *Ja*
13. Waarom zou iemand een vloek of toverspreuk over iemand willen uitspreken? *Omdat hij/zij alleen aan zichzelf denkt, andere mensen niet belangrijk vindt*
14. Als we God willen volgen hoe kunnen we dan Zijn kracht gebruiken? *Door anderen te zegenen en te helpen*
15. Als we zegen in de Naam van Jezus zaaien in de levens van anderen, wat zullen we dan oogsten? *Zegen*

LES 12

Vervalsingen van de vijand



Zwaardoefeningen les 12

Deze Bijbelteksten bevestigen het thema van de les van vandaag, namelijk dat de duivel God wil nadoen met wonderen.

1 Jeremia 23:16

Dit is mijn waarschuwing aan mijn volk,' zegt de HERE van de hemelse legers. 'Luister niet naar deze valse profeten als zij profeteren, want ij geven u alleen maar valse hoop. Alles wat zij zeggen, is puur verzinsel. Zij spreken niet namens Mij!'

2 Jeremia 14:14

Maar de HERE antwoordde daarop: 'De profeten vertellen in mijn naam leugens. Ik heb ze niet gestuurd en ook geen opdracht gegeven te spreken of ze een boodschap toevertrouwd. Zij profeteren van visioenen en openbaringen, die zij nooit hebben gezien of gehoord. Zij spreken wartaal, die uit hun eigen leugenachtige harten voortkomt.'

3 Ezechiël 12:24 (GNB)

Geen enkele Israëliet zal nog aankomen met bedrieglijke visioenen of misleidende voorspellingen.

4 2 Corinthe 11:14 en 15a

Maar denk nu niet dat het mij verbaast. Satan zelf kan zich voordoen als een engel van het licht.

5 Mattheüs 24:24

Want er zullen valse christussen en valse profeten komen. Die zullen opzienbarende wonderen doen om, zo mogelijk, zelfs de mensen die bij God horen op het verkeerde spoor te brengen.

6 2 Thessalonicenzen 2:11

Omdat zij niet van de waarheid houden, laat God hen met hun hele hart in leugens geloven.

7 Jeremia 29:8

De HERE van de hemelse legers, de God van Israël, zegt: Laat u niet beïnvloeden door de valse profeten en waarzeggers die daar bij u zijn. Luister niet naar de dromen die zij hebben,

8 Johannes 8:44

Dát is de reden. U bent kinderen van de duivel en doet met plezier wat hij wil. Hij is al sinds het begin een moordenaar en heeft altijd buiten de waarheid gestaan, want de waarheid is hem vreemd. Hij kan alleen maar liegen. Hij is de bron van de leugen.

9 Exodus 22:18

Een tovenaars moet worden gedood

10 2 Thessalonicenzen 2:9

De 'mens van zeer grote zonde' zal komen en optreden als satan zelf, vol duivelse list en kracht. Hij zal iedereen een rad voor de ogen draaien, door allerlei opzienbarende, bedrieglijke wonderen te doen.

LES 12

Vervalsingen van de vijand



Ontmoeting met God 12

Zet een groot whiteboard voorin de zaal en maak twee kolommen. Zet boven de ene kolom 'Koninkrijk van Licht' en boven de andere kolom 'Koninkrijk van de duisternis'. Laat de kinderen komen met dingen die bij het ene of het andere koninkrijk horen en schrijf die op. Het gaat voornamelijk om dingen die de vijand nadoet van het Koninkrijk van het licht. Vervalsingen van Gods werk dus. Neem dan de tijd om te bidden en vraag aan God of Hij aan de kinderen wil openbaren waar zij de vervalsingen van de vijand hebben toegelaten in hun leven. Bid samen met hen een gebed van berouw en vernieuwde toewijding aan Jezus.

Laat de kinderen weten dat God op allerlei manieren tot hen wil spreken om hen te laten zien waar ze moeten veranderen. Als we naar de Heer luisteren en Hem gehoorzamen

dan zal Hij ons gaan zegenen. Maar als we ons hart voor een deel afsluiten voor Hem dan kan Hij niet ten volle in ons leven werken. Ook al zien we dat op dat moment niet, zoiets heeft op den duur effect op ons hele leven.

Als de kinderen door de Heilige Geest worden bepaald bij dingen waardoor ze ver van God af zijn komen te staan, dan mogen ze Hem ook vragen wat ze moeten doen om weer dicht bij Hem terug te komen. Misschien moeten ze wel dingen weggooien (boeken, DVD-tjes, muziek CD-tjes, computerspelletjes?) Misschien moeten ze wel ergens mee stoppen (omgaan met bepaalde kinderen, bezoeken van bepaalde gelegenheden etc.)
Moedig hen aan om hun hele leven toe te wijden aan God.